

Driemaandelijke uitgave  
jaargang 42 / nr.3  
3<sup>de</sup> trimester 2024

Afz./vu.: Alejandro Alba  
Groenstraat 19  
1800 Vilvoorde

Afgiftekantoor: Masspost  
2800 Mechelen  
P409190



PB-PP | B-02806  
BELGIE(N)-BELGIQUE

**tearfund**

Het bestrijden van de armoede en het onrecht is onze missie, zodat elk mens het leven mag ervaren als een zegen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen.

# inzicht



- > **“Welke toekomst is er voor een meisje zoals mij?”  
Fiona vertelt haar verhaal**
- > **Iedereen heeft een roeping! U ook!**
- > **Onze zendingen doen hun verhaal uit de doeken**

# COLOFON

INZICHT IS EEN PERIODIEKE UITGAVE  
VAN DE EVANGELISCHE HULP- EN  
ONTWIKKELINGSORGANISATIE TEARFUND.

## Eindredactie

Alejandro Alba

## Redactie & medewerkers

Alejandro Alba  
Paula Toorman  
Aster Meekers  
Guy Lemière  
Ineke Van Dingenen  
Myrthe Kaljouw

## Verzending

Paula Toorman & trouwe groep vrijwilligers

## Paginaopmaak & Drukwerk

DTC & Printing cvba, Tel. 016 56 09 84

Overname van artikelen & illustratiemateriaal  
is enkel toegestaan mits voorafgaande  
schriftelijke toestemming en bronvermelding.

## Web-editing

Myrthe Kaljouw

## Adres

Tearfund vzw  
Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde  
Tel. +32 (0)2 251 77 10  
E-mail: info@tearfund.be

## Foto's

Bron: Tearfund, tenzij anders vermeld

Tearfund is aangesloten bij: Micah-netwerk,  
Integral en ngo-federatie.

Tearfund eerbiedigt de wet van 8/12/1992  
betreffende de bescherming van het privé-  
leven. Tearfund is erkend bij Ministerieel  
Besluit als instelling voor hulpverlening aan  
ontwikkelingslanden (NGO) en voor de afgifte  
van fiscale attesten.

Ond.nr. / Reg. nr. 0419 872 616  
RPR ondernemingsrechtbank Brussel

# tearfund

Naasteliefde, grenzeloos

## Lopende projecten en de code te vermelden bij steun

### Code Project

#### Algemene werking

- 10000 Tearfund werking
- 10010 Waar meest nodig

#### Tijdelijk Overzees Personeel

- 25000 Algemeen fonds voor TOP'pers
- 25ew Ondersteuning Willika Engel
- 25HC Ondersteuning Kristof en Karen Heurckmans-Cerpentier
- 25vh Ondersteuning Hilde Vlamincx
- 25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels
- 25vds Ondersteuning Peter en Ineke Van Dingenen
- 25vd Ondersteuning Benjamin en Astrid Vanbaelenberghe-Devinck

#### Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

- 70004 Scholenproject, India
- 70026 Anaikatti Rural Community College, India
- 71000 Algemeen Projectenfonds
- 71001 Roma hulp, Servië
- 71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië
- 71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso
- 71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar
- 71011 Gezondheidsproject Vidas Asociacion, Peru
- 71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
- 71037 Fonds voor Mikrokredieten
- 71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India
- 71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar
- 73000 Algemeen kinderprojectenfonds
- 73003 Project Samaria, werking onder Garibous jongeren, Burkina Faso
- 73004 Project Samaria, aankoop van het terrein voor opvang kinderen
- 73016 Pân-Bila project, Burkina Faso
- 74000 Algemeen studiefonds
- 74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda
- 77000 Algemeen noodhulpfonds
- 77012 Noodhulp Oekraïne
- 77053 Noodhulp Syrië

#### Kinderadoptieprogramma's

- 72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
- 72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
- 72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
- 72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

Alle giften voor de onderdelen 'Mobiele Klinieken - code 73015' en 'Children's Community Center - code 73017' van het Paam Laafi project worden vanaf nu ondergebracht onder de algemene projectcode 71008 voor het Paam Laafi Gezondheidscentrum. De giften zullen verder gebruikt worden om deze onderdelen van het Paam Laafi project te financieren.

Wilt u ons werk steunen? : IBAN: BE41 4359 1900 0110 - SWIFT/BIC code: KREDBEBB

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen. Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar.



Alejandro Alba  
Algemeen directeur

Beste lezer,

In de Bijbel roept God mensen herhaaldelijk om Zijn wil te doen. Hij heeft een unieke roeping voor ieder van ons en moedigt ons aan om die te vervullen. Sommige mensen hoorden Zijn stem direct, terwijl anderen meerdere keren werden geroepen voordat ze antwoordden - ze hadden als het ware enkele 'gemiste oproepen'. Dit thema staat centraal in de Week van de Zending, die we in september organiseren in samenwerking met onze partners van het Zendingsplatform van de EAV.

In deze publicatie delen we hoe verschillende van onze TOP'pers hun roeping hebben ervaren. Hun verhalen maken duidelijk dat zending geen solo-avontuur is. Onze zendelingen staan niet alleen; ze worden ondersteund door gebeden, hun thuisfront en een netwerk van betrokken mensen. Net zoals een lichaam bestaat uit vele delen, heeft ieder een unieke en onmisbare rol. Soms lijkt het alsof degenen die niet direct op het zendingsveld staan, minder belangrijk zijn. Wanneer echter iedereen zijn of haar roeping volgt, kunnen we samen prachtige dingen bereiken.

In deze editie kunt u genieten van inspirerende getuigenissen van onze zendelingen. Daarnaast leest u hoe ons team erin slaagde om mensen te verrassen die, vaak vanuit de schaduw, ervoor zorgen dat onze TOP'pers dag na dag het verschil maken in de meest kwetsbare streken van onze wereld.

Bent u na het lezen van deze boeiende verhalen benieuwd naar meer over het thema 'gemiste oproepen'? Bezoek dan zeker [www.zendingvlaanderen.be](http://www.zendingvlaanderen.be) voor meer informatie over de Week van de Zending en doe mee!

Veel leesplezier,

Alejandro Alba





# tearfund

Naastenliefde, grenzeloos



Ik ben Hanna Staessens en woon met onze gezin in Ekeren (Antwerpen), waar ik met een blij hart deel uit maak van de Internationale Protestantse Kerk AIPC. Ik hou van mensen en het raakt me om te zien hoeveel lijden er in deze wereld is, dichtbij en ver weg. Om iets te kunnen betekenen voor hen verder weg, ben ik lid van de algemene vergadering van Tearfund.

## Weer naar school!

September is weer aangebroken. Boekentas: check, pennenzak: check, weeral nieuwe turnpantoffels: check, ... Met een leerkracht en vier schoolgaande kinderen in huis weet ik er alles van. De rust van de vakantie is heel snel weer ingewisseld voor de dagelijkse regelmaat en drukte van het nieuwe schooljaar. En toch neem ik jullie vandaag graag weer even mee naar de vakantie.

## Vakantie

Dankbaar voor een christelijk kamp waar onze jongens naartoe kunnen gaan, en voor mijn ouders die onze dochter een paar dagen willen verwennen, vonden we een gezellig plekje net over de Franse grens om met twee te genieten van rust, mooie wandelingen en ongestoorde gesprekken.

En daar ergens, op een picknickmatje, tussen de velden, in hun eenvoud en pracht, hoorde ik Gods stem spreken door Micha:

**“De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij wil dat jullie doen. Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig naar jullie Heer God luisteren.”**

## Eerlijk en rechtvaardig leven

Het spreekt toch voor zich dat we dat willen, niet? En toch: wat zijn daarvan de implicaties op mijn leven? Tot waar gaat mijn inzet juist of zou die moeten gaan? Want dit is toch wat we observeren: veel mensen gaan gebukt onder de gevolgen van oneerlijkheid en onrecht. Hoe komt dat? Wat is mijn/onze rol hierin? Wat zou Christus van ons willen? Tijd om mezelf weer een spiegel voor te houden. Hoe ga ik nu weer om met ons geld? Koop ik wel de juiste dingen? Check ik de afkomst voldoende en vooral: hebben we zoveel nodig? Wat als die “heerlijke” reep chocolade op mijn bord, slavernij voor een ander betekent?

## En dat jullie gewillig naar God luisteren

Naar God luisteren? Daarvoor moet ik eerst Zijn stem kunnen verstaan. En dan ook nog “gewilligheid” tonen. Laat ik even in mijn hart kijken: het is één van mijn diepste verlangens om Gods stem beter te verstaan, maar daarnaast weet ik dat ik zo snel afgeleid bent, in de drukte van het leven, maar ook in de rust van de vakantie. Geluiden die mijn aandacht opeisen, die me afleiden en wegtrekken van Diegene die al mijn aandacht verdient. Het is een dagelijkse strijd die we als Christenen moeten voeren: gewillig naar Hem luisteren. Het andere opzij zetten. Stil worden. Horen ... luisteren ... en tenslotte: gehoorzamen.

## Onbegonnen werk?

Soms lijkt het onbegonnen werk, een taak die ons te hoog gegrepen is. Maar toch mogen we ook staan op de hoop die we hebben in Gods genade voor ons. Dat maakt dat we ons mogen vereenzelvigen met Micha's uitkijken naar verlossing waarover hij schrijft in Micha 7:7: “Ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.” Het is mijn hoop en verlangen, dat ook u zich hierbij kan aansluiten. Laten we daarom samen blijven uitzien naar de Heer, blijven hopen op Zijn redding voor deze wereld en blijven bidden voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, in de zekerheid dat Hij ons hoort. Want Hij zal ons horen en Hij zal ons redden!

Hanna

**De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij wil dat jullie doen. Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig naar jullie Heer God luisteren. Micha 6:8**

**Maar ik, ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Micha 7:7**

# Het Verhaal van Fiona: Een reis van hoop en volharding



Welke toekomst is er voor een meisje zoals mij? Deze vraag stelde ik mezelf vaak toen ik opgroeide in Orisai, Oeganda. Mijn naam is Fiona en ik wil graag mijn verhaal met jullie delen.

Ik groeide op in een groot gezin met 10 meisjes en 1 jongen. Mijn oudere zussen trouwden jong in de hoop aan de armoede te ontsnappen en zonder hoop op een opleiding leek ook mijn toekomst onzeker. Op school hadden mijn jongste zus en ik vaak geen eten en we konden niet altijd naar de les omdat we een enorme achterstand in schoolgeld hadden. Onze ouders waren kleinschalige landbouwers zonder betrouwbare bron van inkomsten. Het voedsel dat we oogstten, was nooit genoeg om ons allemaal te voeden.

**Toen kwam er een keerpunt in mijn leven.** Dankzij de steun van een sponsor van Tearfund kon ik vanaf het derde leerjaar naar Grace Junior School, de basisschool van Creed Africa in Orisai. Hier behaalde ik uitstekende resultaten, wat me de mogelijkheid gaf om naar

een goede middelbare school te gaan. In 2020 behaalde ik mijn middelbareschooldiploma. Dankzij mijn sponsor kreeg ik ook de noodzakelijke medicatie voor mijn astma, wat mijn gezondheid enorm verbeterde.

In 2021 begon ik, met een studiebeurs van Tearfund, aan de Kyambogo Universiteit. Ik volgde daar een Bachelor of Education met een focus op geografie en christelijk godsdienstonderwijs. Het was een moeilijke start vanwege de strenge coronamaatregelen en de lange lockdowns die me dwongen thuis online lessen te volgen. Dit was een uitdaging, want in Orisai is het internetbereik erg slecht. Bovendien overleed mijn moeder begin 2021, wat een grote schok voor mij was. Ondanks alles bleef ik vastberaden en werkte ik hard om de door corona verloren tijd in

te halen. Ik weet dat God trouw is. Mijn zelfvertrouwen en kritisch denkvermogen groeiden tijdens mijn opleiding. Ik werd mentor voor nieuwe studenten en slaagde elk academiejaar met goede resultaten. Met mijn diploma op zak ben ik nu vol vreugde aan de slag gegaan bij Grace Junior School, de plek waar mijn reis begon. Het is een eer om iets terug te kunnen geven aan de school en de gemeenschap die zoveel voor mij hebben betekend. Ik kijk hoopvol naar de toekomst.

Mijn verhaal is er een van hoop, doorzettingsvermogen en dankbaarheid. Dankzij de steun van Creed, Tearfund en mijn sponsor kon ik mijn dromen verwezenlijken. Nu wil ik dat meer jongeren in Orisai dezelfde kansen krijgen.

Met dankbare groet,

Fiona



kandidaatstudenten 2024

**Wilt u bijdragen aan het studiefonds?  
Vermeld dan “studiefonds – code 74000” bij uw gift.**

**Met 3.000 euro kunnen we één student helpen om een volledig jaar les te volgen. Die bijdrage helpt voor alle kosten: inschrijvingsgeld, laptop, studiebenodigdheden, vervoer- en levenskosten, huur van een kamer, basis medische zorg, en zakgeld. Er is ook een fonds uitsluitend voor meisjes beschikbaar. Samen kunnen we meer jongeren zoals Fiona helpen om hun toekomst helder te laten stralen.**



# Iedereen heeft een roeping!

Iedereen! Sommigen gaan naar Burkina Faso, anderen naar Madagaskar, nog anderen naar Guinee. Maar wat als God niet roept om zo ver te gaan?

God roept ook mensen om in België te dienen. Zo riep Hij Nicole en Jef om een stevig, trouw thuisfront te zijn voor Noël en Manja die Pan-Bila oprichtten. Hij riep Lisbeth om een thuisfront te zijn voor Hilde in Madagaskar. Hij riep Niels om trekker te zijn van het thuisfront voor Theo & Irene die Samaria begonnen.

Het is een roeping om een thuisfront van een zending te zijn. Dat hebben twee medewerkers van Tearfund, Myrthe en Aster, mogen ondervinden door tal van verhalen die ze hoorden tijdens de bezoeken die ze deden om verschillende thuisfronten in de bloemetjes te zetten. Er werden blijkbaar veel brandjes gelust, administratief werk gedaan, financiële en emotionele steun geboden.

**Conclusie: Achter elke zending bij Tearfund staat een sterk, trouw, ondersteunend thuisfront! De thuisfronten ontvingen de zendingen zowel in hun hart, als ook in hun huis.**

Het was een zegen om deze mensen te verrassen met een bezoekje, hen letterlijk in de bloemetjes te zetten en hen te overvallen met woorden van liefde.

Het is binnenkort de week van de zending. Dit hoeft u niet eng te benaderen, maar luister naar waar God jou wil zenden. Het kan zijn dat u weet dat u moet gaan, het kan ook zijn dat u heel zeker weet dat u hier moet blijven. Doe wat God u op het hart legt en ontdek samen met Hem wat Hij voor uw leven in petto heeft.



Lieve Nicole en ook Jef!

In naam van het Tearfund team wil ik jullie van harte danken voor AL jullie inzet voor Noël en Manja en hun gezin, alsook voor het Plan-Bila project!

Als thuisfront hebben jullie in de loop van al die jaren zo meegeleefd, geholpen, jullie zijn er geweest in de momenten van moeilijkheden, maar ook in de tijden van overvloed en succes. Jullie bezoeken ter plaatse zijn ook altijd zo waardevol geweest en zorgden ervoor dat jullie wisten waarover jullie praatten tegen de achterban. Zo'n bemoediging was dat altijd!

Een zending is zo afhankelijk van het thuisfront, dat er in geloof achter de visie en de missie staat! Jullie steun is en was van onschatbare waarde. We wensen jullie Gods zegen toe en nogmaals bedankt!

**Wij zijn u dankbaar! Of u nu TOP'per, thuisfront, bidder of lezer bent.**



Allerliefste Niels, en allerliefste thuisfront...

Het mag gezegd worden: we zijn gezegend met jullie! Stuk voor stuk prachtige mensen die telkens opnieuw eigen bezigheden en uitdagingen aan de kant zetten om zich af te vragen hoe het met ons en Samaria gaat en wat er kan gedaan worden.

Jullie betrokkenheid, medeleven, vriendschap, creativiteit, onvermoeibaarheid, de vele sponsoracties, gebedsinitiatieven... zijn niet alleen hartverwarmend, maar maken ook écht een verschil in ons leven, in de dagelijkse realiteit van de gariboujongens in Banfora, en in Gods koninkrijk!

De uitdagingen zijn groot en soms vragen we ons af hoe we het ooit overleefd hebben zonder jullie. Zonder enige twijfel is het God die voor ons zorgt en ons en Samaria in leven houdt, maar Hij heeft jullie hiervoor al talrijke keren gebruikt, omdat jullie bereid zijn tot zegen te zijn.

Bedankt voor jullie liefdevolle zorgen en bedankt dat jullie er zijn! Moge God op dezelfde manier voor jullie zorgen.

Theo & Irene



Lieve Lisbeth

Al jaren lang sta je trouw achter Hilde. Je bent haar houvast, steun, vriendin, trouwe helper, vertegenwoordiger, etc. Je zorgt voor haar in de kleine en grote dingen. Je bent haar agenda, zorgt voor de planning van de debriefing momenten en kijkt zelfs of het goed gaat met haar ouders. Wat een grote liefde.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij hier nog veel dingen vergeten, waarschijnlijk doe je nog veel meer dan wat wij nu kunnen bedenken of dan wat wij zelfs weten. Dankjewel! Want wat jij doet wordt vaak niet gezien. Iedereen ziet Hilde, haar werk, haar zending. Maar jij bent ook een zending, en je bent zo ontzettend goed in wat je doet.

Daarom zijn we vandaag hier, om jou in de bloemetjes te zetten en je op het hart te drukken dat je gezien bent. We waarderen je trouwe werk, lieve Lisbeth en bidden dat God je mag zegenen voor je liefdevolle en trouwe ondersteuning.

Dank je wel!

Alejandro, Alice, Aster, Ineke, Myrthe, Paula



# Hoe ben jij geroepen?

Heb jij je al eens afgevraagd hoe onze TOP'ers begonnen met wat ze nu doen? Wij stelden deze vraag en ieder van hun antwoordde met een geheel ander verhaal.

Ik ben geboren en getogen in Antwerpen en ben opgegroeid in een degelijk katholiek gezin waar ik christelijke waarden heb meegekregen. Op mijn 19 jaar ben ik in aanraking gekomen met het evangelie en heb Jezus in mijn leven aangenomen als mijn Redder en Heer. Na mijn studies voor verpleegster heb ik het grootste gedeelte van mijn carrière gewerkt met zieke kinderen op de dienst Neonatologie.

Toen ik voor het eerst naar Madagaskar vertrok, was ik 40 jaar. Het verlangen was echter niet nieuw: ik studeerde verpleegkunde omdat ik reeds als tiener graag in een ontwikkelingsland wilde werken om er mensen te helpen. Toen ik mijn leven bewust aan Jezus toegewijd had, kwam daar een extra dimensie bij: de blijde boodschap van Jezus. Na een korte oriëntatieris van vijf weken (1997) naar het medisch project 'Het Goed Nieuws Hospitaal' in Madagaskar, heb ik na rijp beraad besloten om mij er op langere termijn te engageren.

Dankzij de liefde van Jezus kunnen we andere mensen een alternatief bieden. Ik wil Jezus Christus verkondigen in woorden en in daden. Door de jaren heen heb ik geleerd dat ik niet de wereld kan veranderen. Toen ik jong was - in de post-hippie-tijd - dacht ik dat soms wel. Ik hoop dat ik het verschil mag maken voor die mensen die de Heer op mijn pad brengt. Want... 'jij kan voor die ene persoon het verschil maken!' Daarom bid ik dagelijks dat God me mensen op mijn pad brengt die ik kan helpen.

Hilde Vlaminckx

Door de jaren heen heb ik geleerd dat ik niet de wereld kan veranderen. Toen ik jong was -in de post-hippie-tijd - dacht ik dat soms wel. Ik hoop dat ik het verschil mag maken voor die mensen die de Heer op mijn pad brengt.

Hilde Vlaminckx, TOP'per in Madagaskar





Wij groeiden allebei op in een christelijk gezin waar beiden veel leerden van wie de Heere is en hoe graag Hij die relatie met ons wil.

Benjamin ging als kind en tiener elke zomer op kampen en merkte daar al dat de Here Hem vroeg om zijn leven aan Hem te geven. Maar je leven geven in welk opzicht? Als tiener besloot Benjamin om veel van zijn tijd te geven om mee te helpen op christelijke kampen als leider. En zijn passie voor natuur bracht hem in contact met A Rocha, een christelijke organisatie die focust op de zorg voor de schepping en gemeenschappen ondersteunt in natuurherstel en discipelschap. Alzo ging Benjamin tijd spenderen in Portugal en Kenia, waar hij leerde zijn passie voor de natuur te gebruiken “landbouw, educatie en natuurherstel” om armere gemeenschappen te helpen.

Astrid deed na haar middelbaar een jaar bijbelschool in Engeland en ging daarna studeren voor arts. Tijdens haar studies ging ze naar Kenia en Oeganda. Toen ze terugkwam van Oeganda en de verhalen van daar vertelde, was de hele familie geraakt waarna ze samen vzw Kitanda oprichtten om hulp te kunnen voorzien voor de armsten. Toen Astrid begon aan haar specialisatiejaren als kinderarts, ging ze er een jaar tussenuit om een postgraduaat tropische geneeskunde te volgen en daarna zes maanden te gaan helpen bij Iris Ministries in Mozambique. Daar hielp ze mee in het gezondheidszorgproject en voelde ze hoe de Heere aan het werk was in en door haar.

In 2018 leerden wij elkaar kennen in de kerk waar we naartoe gingen. We werden vrienden en na een tijdje werd de vriendschap meer en in 2019 trouwden we. In de aanloop naar onze trouw bracht de Heere een vers uit Ezechiël tot ons. Aan beide kanten van de rivier zullen allerlei fruitbomen groeien. De bladeren zullen nooit afvallen en er zullen altijd vruchten aan groeien. Elke maand zullen er vruchten aan zitten, doordat de bomen water krijgen van de rivier uit de tempel. De mensen zullen van de vruchten eten. En de bladeren zullen genezing geven.

Dit vers sprak echt tot ons, de liefde voor de Here die ons samenbracht, maar ook om de Here te dienen met onze passies en kennis. Toen we trouwden hebben we ook actief aan God gezegd “Ons huwelijk is van U, Here. Leid ons en toon ons waarheen te gaan”. En zo willen we actief luisteren naar Hem. Hij bracht ons naar Griekenland om te werken in een vluchtelingenkamp. Toen we daar anderhalf jaar waren geweest, vroegen we de Heer wat het volgende was en ons te leiden en gingen we op zoek naar wat de volgende stap was. En zo zijn we nu met onze lieve zoon Boaz in Guinee beland, waar Astrid als arts werkt en Benjamin een landbouwproject wil starten.

Benjamin & Astrid

“Echte gods-dienst voor God is zorg dragen voor wezen en weduwen in hun nood...” las ik in Jakobus, ergens rond mijn 14de. Hiermee begon alles. Ik wist niet wat ikzelf of God met mijn toekomst wilde, maar één ding wist ik: God riep me om Hem écht te dienen. Ik veranderde van school om Menswetenschappen te volgen en nadien Orthopedagogie. Als God me riep om te zorgen voor mensen in nood, dan wou ik leren hoe dat moest.

Mijn passie voor andere culturen, waarschijnlijk geboren tijdens een reis naar Marokko, bracht me op een stageplek in Brussel, waar ik werkte onder maatschappelijk kwetsbare kinderen van allerlei culturen. Hoewel ik me altijd verzet had tegen het idee voor lange tijd naar Afrika te gaan, werd mij op deze stageplaats een reis van drie weken in de schoot gegooid.

Drie weken was genoeg om mijn hart te openen voor Afrika. Wat God mij doorheen de jaren gegeven en geleerd had, wilde ik gebruiken voor Zijn Koninkrijk, dus bekeek ik alle stukjes van de puzzel. De onmiskenbare nood, mijn liefde voor kinderen met gedragsproblemen en mijn interesse in de islam brachten me uiteindelijk bij de koranleerlingen-bedaars in Burkina: garibous.

Hoewel ik nooit een concrete roeping heb ervaren om zendeling te worden, of zelfs om naar Afrika te vertrekken, werd bij elke stap in gehoorzaamheid bevestigd of soms bijgestuurd wat Gods plan voor mij was. In eerste instantie vond ik Burkina Faso onaantrekkelijk en de garibouproblematiek te tragisch voor mijn gevoelige hart, maar ik was bereid door God gekneet en geleid te worden. Vandaag de dag ben ik zekerder dan ooit dat ik tussen de gariboujongens van Banfora precies ben waar ik moet zijn.

Irene Vleugels

**Echte gods-dienst voor God is zorg dragen voor wezen en weduwen in hun nood...” las ik in Jakobus, ergens rond mijn 14de. Hiermee begon alles...**

*Irene Vleugels, TOP'per in Burkina Faso*





Ik keek vroeger altijd erg graag naar Dr. Quinn, een serie over een vrouwelijke dokter in het Wilde Westen. Zij was mijn voorbeeld en op de basisschool wist ik al dat ik dokter wilde worden, namelijk zendingsarts in Afrika. Dit was mijn droom en hier heb ik naartoe gewerkt en God heeft mijn weg gezegend.

Ik ben naar Zuid-Afrika gegaan en ervoer dat dat een periode van veel leren was, maar niet de plek waar ik moest blijven. Ik ging op zoek naar een andere plek en kwam in contact met een Amerikaanse voorganger die een kliniek wilde oprichten in Burkina Faso en daar een dokter voor zocht. Ik ben in 2016 even naar daar gegaan om die voorganger en het project te leren kennen en ik voelde me direct thuis in Burkina. Ik wilde in het project gaan werken, maar zocht eerst een stageplek en dat lukte niet, zodat ik niet weg kon. Ik was in Nederland dozen aan het uitzoeken en opruimen, toen ik plots een oude TOP-nieuws van Tearfund zag met een bericht van Dr. Peter van Dingenen die Paam Laafi heeft opgericht in Burkina Faso. Ik besloot hem te vragen om een stageplek. Op het moment dat ik hem belde was hij juist even in Burkina Faso en in twee dagen had hij stage geregeld en kon ik vertrekken.

Het project met de Amerikanen ging na een paar maanden plots niet meer door, maar ik wilde graag in Burkina blijven. Ik vroeg Peter of ik voor Paam Laafi kon komen werken. Daar was hij blij mee, maar dan moest ik wel van giften gaan leven. Ik wilde dit eigenlijk niet, maar zag het als een stap in geloof. God vroeg mij om mijn zekerheid van salaris los te laten en als TOP'per via Tearfund uitgezonden te worden. Ik heb die stap gezet en heb gezien dat ik nog nooit tekort ben gekomen. God heeft altijd voorzien in mijn behoeften en ik werk nu met veel plezier bij Paam Laafi.

Willika Engel

**Ik ben naar Zuid-Afrika gegaan en ervoer dat dat een periode van veel leren was, maar niet de plek waar ik moest blijven.**

*Willika Engel, TOP'per in Burkina Faso*



**Hebt u ook het gevoel dat God u roept om te dienen als TOP'per? Ga naar onze website voor meer info!**



De week van de zending gaat dit jaar over geroepen worden. In de Bijbel lezen we het verhaal van een jongen die heel persoonlijk door God werd geroepen - Samuel. Op [www.zendingvlaanderen.be](http://www.zendingvlaanderen.be) vind je meer informatie terug. Hieronder kan je alvast deze Samuel helpen om zijn oproep niet te missen!

## oproep gemist!?

Help Hanna en Samuel om de telefoon te beantwoorden!





## Uitnodiging: zendingsavond

Evangelische Christenen Ninove in samenwerking met Evangelische Kerk Geraardsbergen nodigen u van harte uit op een zendingsavond met Daniel en Silene van Eijk. Zij komen vertellen over het werk van BEM in Brazilië, dat door Tearfund wordt gesteund (kindercentra, tuinbouwproject en weduwenproject).

**Vrijdag 29 november om 19.30 uur in Geraardsbergen, Boelarestreet 52.**

Informatie te bekomen bij Christa Van Der Elst:  
[christa.van.der.elst@skynet.be](mailto:christa.van.der.elst@skynet.be)



*In liefdevolle herinnering*  
**Fons Janssens**

## In Memoriam

Op 29 juli is Fons Janssens door onze Heer thuisgehaald.

Fons was 22 jaar lang lid van het bestuur van Tearfund, waarvan vele jaren als voorzitter. Tevens is hij een belangrijke drijvende kracht geweest bij de uitbouw van Tear Craft, de Fair Trade arm van Tearfund tot die zelfstandig werd na 1986.

We zijn dankbaar voor wat hij betekend heeft voor velen door zijn liefde en inzet voor de Heer Jezus.

We bidden zijn familie Gods troost toe.

**WEEK VAN DE ZENDING**  
**GEMISTE OPROEP?!**  
**30 SEPTEMBER TOT 6 OKTOBER**

SAVE THE DATE  
REGISTREER NU

[Zendingvlaanderen.be](http://Zendingvlaanderen.be)







**tearfund**

Tearfund vzw  
Groenstraat 19  
1800 Vilvoorde  
België/Belgium

T +32 (0)2 251 77 10  
info@tearfund.be  
www.tearfund.be